

Läslogg 3 Exempel på Sammanfattning

Thomas mamma vill belöna Juha för att hon tror att han hjälpt Thomas när han blir slagen. I själva verket utträttades slaget av Juha själv, efter en befallning av Stefan och Lennart. Det var antingen det eller välja att själv ta emot slaget. Och Thomas tiger, som han alltid gör. Hon tror att han är hjälten, Juha. Han som i själva verket slagit Thomas.

Jenny önskar att hon är som de andra tjejerna i klassen. Sandaler, omoderna byxor, ett hopplöst fult hårspänne i ett stripigt hår och inte ens antydan till bröst. Hon fick en gång höra att hon var äcklig som aldrig bytte kläder och att hon även inte luktade bra. Pia är däremot inte alls som Jenny. Hon har kommit in i puberteten, precis som många andra i klassen. Hon är cool och Jenny skulle göra allt för att vara som henne. Eller för att få vara vän med henne. Tänk om Jenny var som de andra, hade sällskap. Blev omtyckt. Var mer fysiskt utvecklad. Tänk om.

Juha har en hippafest tillsammans med Stefan och varken Jenny eller Thomas är bjudna. Inte ska väl den fula tjejen med de fula byxorna och hårspännet i det mjälliga håret komma på STEFANS och JUHAS hippa. Och THOMAS, hur skulle man kunna tänka sig honom på en hippa. Det är Juhas chans att bjuda Li, söta Li med det fina håret som Juha är så kär i. Och så blir det, men inte får han någon chans på henne, nej. Stefan charmar den lilla asiatiska flickan och snor henne mitt framför näsan på Juha, hon blir förlorad.

Hur blir hon tackad? Efter veckor av förberedelser av höga kostnader. Inbjudningarna skickades direkt till Thomas klasskamraters föräldrar, inte till klasskamraterna själva. De blev på så vis tvungna att gå, alla de som hatade Thomas. När alla gäster anlant sätter hon engagerat igång med kalaset helt omedveten om de hatiska tankar som flyter omkring i huvudet på dem. Efter ett misslyckat försök att få barnen att dansa inser hon det, alla förberedelser, alla investeringar. Helt i onödan. Stackars Thomas.

Juha försöker undvika Thomas så mycket han kan men fortsätter att leka med honom och Jenny i smyg. De når inte till hans nivå. Vad skulle Stefan och Lennart säga om de såg honom med dom två töntarna? Klarar sig utan dem gör han heller inte. Med dem är han trygg, han kan vara sig själv med dem. De vet att det bara är så. De vet sin plats.

Juhas klasskamrater börjar tröttna på Juhas försök att vara rolig. Han stoppar upp pennor och suddgummin i näsa och öron. Ingen skrattar. Pia och Lennart stönar bara. Alla blir irriterade. Hatet växer inom Juha. Thomas skrattar, ett skratt utan varken glädje eller lycka. På rasten får han inte vara med och spela nigger, hatet växer ytterligare. Stefan frågar retsamt var Juha har Thomas, han spricker. Han börjar kasta grus på dem, dem alla. Han är förlorad.

På avslutningsdagen får barnen i klassen besök av Thomas mamma som har något förskräckligt att berätta. Thomas... Thomas... Hon får inte fram orden. Han orkade inte vänta längre. Ville inte längta mer. Men nu skall han aldrig mer sticka svansen mellan benen. Allt hat, all ensamhet. All rädsla. Över. Fullständigt över.