

Boken Hungerspelen slår filmen med hästlängder tack vare författarens förmåga att skildra Katniss Everdeens tankar

Vi har i skolan både sett filmen Hungerspelen och läst boken med samma namn. Människor brukar vanligtvis hävda att böcker är bättre än de filmer som baserats på böckerna men jag skulle vilja hävda motsatsen när det gäller Hungerspelen. I den här uppsatsen kommer jag att argumentera för att min tes stämmer.

Jag tycker att det är självklart att man vill kunna följa personers tankar för att få en bra uppfattning om handlingen av en bok/film. I filmen Hungerspelen får vi som tittare ingenting av detta. Filmen koncentrerar sig på att föra handlingen framåt och vi får väldigt få förklaringar till personers agerande. I boken får vi följa Katniss tankar; hon berättar bland annat om varför hennes mamma har blivit så likgiltig. För mig är det självklart att det ger oss större förståelse för att hon inte är närvarande i rollen som mamma. I filmen ser vi mammans spöklika gestalt och tenderar att döma henne efter det eftersom vi inte vet något om hennes bakgrund. Enligt mig bidrar det till vi börjar att tycka illa om henne. I filmen däremot, låter Katniss oss veta att mamman i princip hade gett upp hela sitt "rika köpmannaliv" för att leva med fadern. Det får mig att tänka på den stora uppoffring hon har gjort och givetvis är det inte konstigt att hon aldrig kommer ur sin sorg och därmed framstår som en "dålig" mamma.

Mitt andra argument för att boken är bättre än filmen är att det finns betydande personer i boken som inte förekommer i filmen. Peetas far och Borgmästarens dotter Madge nämns inte i filmen. För mig är det en avgörande skillnad till varför jag tycker som jag gör. När Madge presenteras förstår vi att Katniss har en skolkamrat och att hon går i skolan som oss alla andra. Det gör att unga människor kan identifiera sig mer med Katniss och Madge. Situationen med den ensamma Katniss i filmen är överklig och konstig, hur kan vi relatera till den värld Katniss lever i som bara består av att jaga för att hitta mat. Det är enligt mig mycket mer trovärdigt att hon har ett större socialt nät, där fler personer bryr sig om henne. När Peetas far berättar att han lovar att ta hand om Katniss syster Prim efter att Katniss valts ut till Hungerspelen kan man andas ut. Jag anser att det förändrar hela utgångsläget för Katniss i spelen och det gillar jag skarpt. Hon får ett övertag redan från början och det gör att man slipper känna den ångest som Katniss upplever i filmen när hon tar avsked av sin syster.

Boken Hungerspelen är enligt mig, utan tvekan, så mycket bättre än filmen. I boken får vi följa Katniss tankar och det ger oss en större förståelse för varför personer agerar som de gör. Tack vare Katniss tankar i boken får vi också reda på att hon har en kamrat och att hon går i skolan, vilket gör boken mer realistisk.

